

ford, lid van de Britse Royal Society of Literature, laat scherp en geestig zien dat de nieuwe atheïsten veelal een karikatuur schetsen. Dat christenen geen achterhaald soort zwevers zijn, dat geloven niet over dogma's of theologie gaat, maar dat het een manier van leven is. In acht hoofdstukken zonder voetnoten, zonder literatuurverwijzingen, zelfs zonder inhoudsopgave en met titels als 'De barst in alle dingen' en 'Hello, cruel world' laat Spufford zien dat alle mensen, gelovig of niet, de onuitroeibare neiging hebben dingen te verpesten. En dat christenen, hijzelf inclusief, net zo goed last hebben van alle ellende als alle anderen. Desondanks heeft hij het gevoel dat er een God is. Niet als abstracte theorie, maar als een overweldigende aanwezigheid, een liefde die niet opgeeft. Dat gevoel heeft hij en hij is ervan overtuigd dat er alle reden is om dat serieus te nemen. Vervolgens gaat hij verschillende thema's langs (vergeving, kerk, dood, Jezus), steeds beschreven vanuit zijn persoonlijke ervaring (dat vind ik het bijzondere van dit boek) en duidelijk met veel plezier nieuw, anders verwoord. Taal is zijn vak, dat merk je, en Spufford schrijft met vaart. En inderdaad: in zijn claim dat het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft, is hij volstrekt overtuigend.

Wie het christelijk geloof graag eens in een nieuwe jas gegoten wil hebben (en welke collega met die achtergrond heeft daar op z'n tijd geen behoefte aan) maar ook wie denkt dat het

christendom 'nergens voor nodig is' (p. 11) kan ik aanraden dit boek te lezen: voor beide groepen heeft Spufford veel te bieden. Ook geestelijk verzorgers voor wie het 'een raadsel [is] wat er in gelovigen omgaat' (p. 11) kunnen hier een stuk wijzer worden. En wie weleens mensen begeleidt die, ondanks alles, hun heil (blijven) zoeken in het christendom, biedt dit boek tal van nieuwe woorden en perspectieven om de oude boodschap voor mensen van deze tijd (weer) toegankelijk te maken.

Anneke de Vries, geestelijk verzorger
Radboudumc Nijmegen

Francis Spufford, **Dit is geen verdediging! Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft.** Uitgeverij Ten Have 2013, ISBN 9789025903060, 224 pag., € 18,95

Dit is nou eindelijk eens een leuk boek over het christendom! De Britse schrijver Francis Spuf-