

## Bibliodrama: een speelse manier van bijbellezen

Bijbelverhalen spelen – dat doen we in bibliodrama.



Dat werkt als volgt. Eerst luisteren we naar een bijbelverhaal, dan kies je een rol uit het verhaal, je leeft je in in die rol en dan gaan we het verhaal spelen. Zo kruip je helemaal in het verhaal. In het gesprek na afloop wisselen we uit wat we op het spoor gekomen zijn. Bibliodrama is daarmee een (hele leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van het bijbelverhaal te gaan zien en nieuwe betekenis in het bijbelverhaal te ontdekken.

Anneke de Vries is predikant van de Protestantse Kerk en werkzaam als geestelijk verzorger in het Radboudumc. Zij maakt deel uit van het voorgangersteam van het OCP. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie en bibliodrama.



Begeleiding:	Anneke de Vries ( <a href="mailto:anneke.de.vries@xs4all.nl">anneke.de.vries@xs4all.nl</a> , tel. 024 – 3243878)
Wanneer:	woensdag 28 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei 2018
Tijd:	10.00 – 12.00 uur
Waar:	Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen – maar dan in de dagkapel om de hoek aan de Groenewoudseweg bij de rotonde – toegang bruine dubbele deuren
Aantal deelnem.:	minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers
Kosten:	€ 40 voor vier keer, inschrijven per serie van 4 bijeenkomsten
Aanmelden:	Secretariaat Effata ( <a href="mailto:post@effataparochie.nl">post@effataparochie.nl</a> of 024 – 3656069) het liefst z.s.m. maar uiterlijk vóór 15 januari 2018. Er zijn maar 10 plaatsen!
Betaling:	Vriendelijk verzoek het bedrag over te maken naar NL29 ABNA 043 666 1446 t.n.v. Effataparochie o.v.v. bibliodrama